

Jaaroverzicht dorpsbelang Wirdum-Swichum

Zaterdag 10 januari Golle Wirdum, Hilda Koops

Elk jaar bij de nieuwsreceptie blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan projecten uit onze nieuwe dorpsvisie zoals vorig jaar is opgesteld. Zo is er is een groep begonnen met een groenplan, zorg in Wirdum, een nieuwe trailerheling en aanleg plaatsen. Er zijn naast de leden van dorpsbelang vele andere betrokken bij deze projecten. Wij vinden dit een mooie ingeslagen weg en zijn hier heel blij mee.

Andere projecten waar we aan gewerkt hebben zijn: een AED in het dorp, een nieuwe website voor Doarpsbelang, het onderhouden van het Soldaatje van Barrahûs en gesprekken over één school. Het laatste is opgeschreven in de doarpsvisie, maar dat “keallet swier” zoals te verwachten is. De AED komt bij HCR Duhoux waarbij de kosten worden gedeeld. Als u naar buiten kijkt ziet u dat de nieuwe huizen van WoonFriesland aan de Swichumerdyk bijna af zijn. Over smaak valt niet te twisten en dat zullen we dan nu ook maar niet doen. We hebben weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen op hoe het project er uit ziet en weten ook weinig over hoe het loopt. Tja, dat is WoonFriesland. Op de valreep van 2014 zijn we geattendeerd door de gemeente op de schoonheid van de trafo aan de Tsjaerderdyk. Ook hier valt weer over smaak te twisten, maar samen met Stichting DBF gaan we kijken of er een herbestemming mogelijk is voor de trafo. Mocht dit niet lukken dan volgt sloop van de trafo in 2015.

Naast alle bestaande zaken zoals een geweldig dorpsfeest, vele activiteiten in de Golle, de Brassband Wirdum en Nut en Nocht zijn in het dorp nieuwe initiatieven ontplooid. Zo was er voor het eerst een Melle

Molmarkt, een Kerst-Kuier en is het bestuur van WWS geheel vernieuwd. Bovendien heeft WWS een jeugdsamenwerking met Wergea opgezet. We hebben een nieuwe directeur op de Unia Skoalle en hebben afscheid genomen van Sandra Smidt-de Haan.

De fietsverbindingen naar Leeuwarden vanuit Wirdum zijn bijna af, we missen echter nog één ontbrekende schakel en dat is een goede fietsverbinding voor de mensen vanuit Barrahûs naar Wirdum. Ook hierover zijn we in overleg met de gemeente en er ligt een voorstel om de oude Swichumerdyk weer voor fietsers beschikbaar te maken. Deze verbinding zal tijdelijk zijn omdat er een nieuw treinstation wordt aangelegd bij Barrahûs. Als dat klaar is komen er definitief extra wegen en paden naar het station. Voor fietsen en wandelen rondom de Loodyk zijn er ook nog afrondingszaken. Hier gaat het om hekjes, de verbinding naar Techum en de huidige witte smalle fietsbrug.

Een groot project wat nu echt bijna is afgerond is de Haak om Leeuwarden. U hebt kunnen zien dat er aan het eind van de Legedyk gestart is met het groenplan. Helemaal klaar zijn ze nog niet, maar het schiet op. Het groenplan is opgesteld in overleg met buurtbewoners, Rijkswaterstaat en de gemeente. Hulde voor het overleg, de afstemming en de mogelijkheden die er nog zijn om iets moois te maken. Natuurlijk hadden we nog meer wensen maar we mogen heel tevreden zijn met het bereikte resultaat.

Bij de opening van De Haak was het mogelijk om een avondwandeling te maken. De start was bij het projectbureau en we hebben gelopen tot het Margaretha Zelle Aquaduct van waar een bus ons weer naar het projectbureau terug heeft terug gebracht. Ik verwacht dat de meesten

van jullie hier wel gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om over een lege snelweg te wandelen of te fietsen. Ik vond het een unieke gebeurtenis. Bij de avondwandeling was onderweg van alles te zien en te beleven op het gebied van kunst en cultuur. Zo stond halverwege een verhalenverteller die het verhaal van het soldaatje van Barrahûs vertelde. Volgens mij een iets afwijkende versie, maar ja. Iedere Wirdumer en Swichumer kent het verhaal maar voor de gasten een korte versie:

It soldaatsje fan Barrahûs is in sêge dy't te krijen hat mei it bekende byldsje mei deselde namme, dat jierrenlang te sjen wie yn de tún by Barrahûs. Neffens de oerlevering soe in soldaat de bewenners fan in boerepleats holpen hawwe en út tankberens waard in byldsje makke fan de soldaat om it foarfal te betinken. De sêge is yn oantal farianten oerlevere is en de âldste fermelding komt út 1848.

Ferhaal: Yn de hjerst op in stoarmige jûn kloppet in earme frou oan by in ôfhandige boerepleats en freget oft sy de nacht trochbringe mei yn it hea. Sy wurdt opnommen yn de rûnte dy't om de iepen hurd sit. By it húshâlding fan de boer is ek in soldaat oanwêzich, dy't allyksa in nachtferbliuw krigen hat, mar dy't har net fertrout. Hy hellet in hânfolappels en smyt elkenien ien ta.

De manlju fange de appel mei de knibbels nei elkoar ta, de froulju troch harren skurte breed te meitsjen. De earme frou lykwols fangt him as in man.

De frou wurdt ûntmaskereen finzen nommen. It docht bliken dat sy in ferklaaide rôver is dy't yn de nacht har slach slaan woe.

It byldsje: Sûnt 2009 is it byldsje fan it soldaatsje werom op syn post. It giet om in kopy fan it byld dat in pearjier ferlyn fuorthelle is.

It orizjineel fan ierdewurk wie yn de tiid bot oantaaste trochwaarynfloeden en waard foar restauraasje in oantal jierren lynfuorthelle. Bliken die dat er der sa min oan ta wie

dat besletten waard it byld net wer op it âlde plak te setten en oer te dragen oan it HistoaryskSintrum Ljouwert.

http://fy.wikipedia.org/wiki/It_soldaatsje_fan_Barrah%C3%BBs

Wat is nu zo leuk aan dit verhaal? Het is slechts één van de verhalen van Wirdum en Swichum, er zijn nog veel meer boeiende verhalen zoals Viglius van Aytta de Eysinga's en Emerson en Fisher. En wie was Doeke Hellema en Sjouke van der Kooi? Straks in 2018 komt heel de wereld naar Leeuwarden en ik hoop dat we in Wirdum en Swichum ook een boeiend eigen aandeel hebben in de Culturele Hoofdstad. We hebben zoveel te bieden als Mienskip, de verhalen, ons landschap als attractie zo mooi zichtbaar via de sloepenroute. Voor gasten van buiten zijn juist onze verhalen, de overgang van stad naar platteland, de betrokkenheid en het ontmoeten met ons zo interessant. Ik weet dat enkele dames al aan het nadenken zijn geslagen over wat we zouden kunnen doen als Wirdum en Swichum. Iedereen kan bijdragen en iets toevoegen, een inspirerend project voor de komende jaren. Maar het belangrijkste is hierbij dat het niet gaat om alleen het resultaat in 2018 maar juist ook om het proces om samen iets te laten zien en te maken. Het gemeenschappelijke (de mienskip) wat we hebben in Wirdum en Swichum.

Hilda Koops